

VARA MISSIONELL

Jesus sa: "Kom och följ mig". Sedan sände Han ut sina lärjungar i världen.



Vår förhoppning

Vår förhoppning är att starta en ny gemenskap i Backa som reflekterar Guds rike i sin härlighet och mångfald där människor kan växa som Jesus efterföljare. Vi längtar efter att göra det tillsammans med andra församlingar i Backa så att vi kan förkunna och demonstrera Guds hela evangelium till Hans skapelse.

Kontaktinformation

Aaron Thompson

0734-29 04 95

aaron.thompson@fiskeback.missionskyrkan.se

Sara Möller

0739-97 13 68

solsken_nu@hotmail.com

Kul sätt som Gud arbetar på!

- På årsmötet 26/2 beslutade Fiskebäcks missionskyrka att gå in som moderförsamling för den nya församlingsplanteringen. Församlingen är mycket uppmuntrande och ser fram emot vad som ska komma.
- Vi har träffat ledare från närliggande kyrkor omkring Backa. Det var uppmuntrande att höra deras passion för att sprida evangeliet.
- Sedan vårt förra brev har ett par till kommit med eller visat intresse för kärngruppen. Gud kallar människor till fältet...fortsätt be.
- Andra i Fiskebäck har gett oss goda idéer och tankar för verksamheter i Backa. Flera av idéerna kommer från olika håll och vi känner oss mycket stöttade. Fortsätt komma med idéer, de är konkreta och uppskattade.

Vad händer nu?

Böneämnen

- Be att Gud ska fortsätta sända arbetare till sin skörd när vi formar kärngruppen.
- Be om vishet inför vad vi ska göra och inte göra av alla goda idéer vi får.
- Be för Aarons möte med Evangelical Covenant Church, hans samfund i USA, i Chicago 13/3.
- Prisa Gud för det åtagande som Fiskebäcks missionskyrka har gjort.
- Bönedagar för Backa. Du är välkommen att träffa oss och be eller be där du är: 20/3, 2/4, 19/4, 7/5 och 22/5.
- 6/3 kommer Peter Svanberg från Svenska Missionskyrkan kommer att predika i Fiskebäck och även ge information om samfundets strategi för församlingsplantering under fikaten.
- Fortsätta utveckla DNA-grupperna.

MARS



FISKEBÄCKS
MISSIONSKYRKA

Fiskebäck missionskyrka tar steg mot att bli en kyrka utan väggar.

Lördagen 26/2 röstade ju Fiskebäcks missionskyrka ja till att finnas med som moderförsamling till den nya församlingsplanteringen. Vi vill verkligen tacka för detta förtroende och ber att vi ska kunna svara på det förtroendet så som Gud vill. Det är väldigt spännande att se vart Gud kommer att leda oss i det här arbetet, och vi är glada att ni vill vara med på den resan.



Vad innebär en DNA-grupp?

Djupgående - som människor som vill växa djupare i vår tro inser vi att det krävs lite arbete för att vi ska lära oss varför och hur vi följer Jesus. Djupgående är inte bara för troende personer utan för alla som vill lära sig mer om vad det är att följa Jesus.

Närhet - att leva livet ensam kan vara svårt och därför behöver vi andra som är nära oss och bryr sig om oss. Att "bära varandras bördor" både på praktiska sätt och i bön.

Ansvar - "Järn skärper järn, den ena människan den andra." Vi behöver andra för att hålla oss ansvariga för att leva ut vår kristna tro. Vi kanske inte alltid gillar vad vi hör, men ska utmana varandra lika mycket som vi uppmuntra varandra.

Vi har nu startat två DNA-grupper, de små intima grupperna som vi vill se som grunden i den nya församlingsplanteringen. Dessa grupper fokuserar på att leva ut den kristna tron på praktiska sätt. Idén fick vi av Michael Frost under konferensen i Stockholm. Genom de här grupperna hoppas vi kunna välsigna människor på olika sätt, äta med andra människor, lyssna på den Helige Ande, lära oss Jesu sätt att leva, och leva som utsända av Jesus in i världen.



Milen Girma, en medlem i kärngruppen, säger: "Jag är med i DNA-gruppen för jag tror att det hjälper mig med min andliga tillväxt. Och på samma gång kan jag bygga nära relationer med människor jag litar på. Det är också kul att umgås, äta och be tillsammans. Det är skönt att veta att två personer sitter där och lyssnar på mig och ber för mig. Och också att de litar på mig med sina egna liv, det hjälper mig att inte vara så uppslukad av mitt eget liv att jag glömmer mina vänner. Jag älskar det."

BACKKA