

VARA MISSIONELL

Jesus sa: "Som Fadern har sänt mig sänder jag er."



Vår förhoppning

Vår förhoppning är att starta en ny gemenskap i Backa som reflekterar Guds rike i sin härlighet och mångfald där människor kan växa som Jesus efterföljare. Vi längtar efter att göra det tillsammans med andra församlingar i Backa så att vi kan förkunna och demonstrera Guds hela evangelium till Hans skapelse.

Kontaktinformation

Aaron Thompson

0734-29 04 95

aaron.thompson@fiskeback.missionskyrkan.se

Sara Möller

0739-97 13 68

solsken_nu@hotmail.com

Kul sätt som Gud arbetar på!

- Vi hade en bra kväll tillsammans med delar ur kärngruppen 1/4 där vi pratade om projektbeskrivningen och bara lärde känna varandra lite bättre.
- Tre olika personer har kommit och sagt att vi ska leta efter en "fridens person" i området som kan öppna vägar till andra, så det är en utmaning vi tar med oss och ber att Gud ska visa oss vem den personen är.
- Peter Sung från ECC pratade om mångkulturella församlingar under dagarna i Bifrost. Han sa att det är svårt men väldigt berikande. När man kommer från olika kulturer får man vara med och skapa en ny kultur som präglas av det som Dave pratade om enligt ovan. Så spännande!

Vad händer nu?

- Bönedagar för Backa. Du är välkommen att träffa oss och be eller be där du är: 19/4, 7/5 och 22/5.
- Kärngruppen nu inkluderar: Aaron Thompson, Sara Möller, Milen Girma, Lotta Junger, Petter Nilsson, Klara Nilsson, Marcus Svensson och Teri-Anne Brink. Vi försätter att bygga relation i gruppen och utveckla DNA-grupperna.
- Träff i Backadalskyrkan 11/4
- Skicka in projektbeskrivningen till Svenska Missionskyrkan
- Vänta på beslut från Betelkyrkan i Östersund för att sända Petter och Klara Nilsson till projektet.

Böneämnen

De senaste dagarna har det blossat upp lite oroligheter i Backa med brinnande bilar och så. Var gärna med i bön för det, hur vi kan ingjuta hopp i den hopplöshet som råder.

- Tacka för utbildningsdagarna i Bifrost som gav oss mycket inspiration.
- Be för Petter och Klara Nilsson som gör sig redo att flytta till Brunnsbo från Östersund.
- Be för arbetet med projektbeskrivningen och bidragsansökan som ska skickas till SMK senast 30/4 för att de ska kunna ta beslut om planeringen.

APRIL



FISKEBÄCKS
MISSIONSKYRKA

Fiskebäck missionskyrka tar steg mot att bli en kyrka utan väggar.

För ett par veckor sedan var det utbildningsdagar för alla pionjärer i Svenska missionskyrkan (SMK) i Bifrostkyrkan. Dit kom folk från hela Sverige för att lyssna dels till Peter Svanberg och Göran Undevall som är ansvariga för församlingsplantering i SMK, och dels till ansvariga för församlingsplantering och församlingstillväxt i Evangelical Covenant Church (ECC) i USA vilket är det samfund som Aaron är utsänd från.

Det som fastnade mest hos oss var hur de hela tiden kom tillbaka till att vi måste se på vad Jesus gjorde. Istället för att prata om strategi så gick de till grunden och pratade om vad det var Jesus gjorde och hur det måste påverka vad vi gör, vilket också är en av bitarna som DNA-grupperna arbetar med – att lära sig vad Jesus gjorde och leva så. Johannes 20:19-23 säger:

¹⁹ På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er." ²⁰ När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. ²¹ Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." ²² Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Tag emot den helige Ande! ²³ Om ni förlåter någon hans synder så är de förlättna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden."

Vi som kyrka ska alltså fortsätta Jesu verk i vår tid. Så vad gjorde Jesus och vad får det för betydelse för vad vi gör som Kyrkan i världen? Dave Olson (ECC) pratade om fem huvuduppsdrag som Jesus hade och vad vi bör göra som svar.

- Förlåta våra synder och försona världen med Gud – därför ska vi berätta om evangeliet genom **evangelisation**, både som individer och som församling
- Befria människor från det onda – därför ska vi hjälpa människor bryta med det som binder dem genom att **tjäna**. Bön, helande och praktisk hjälp.
- Förändra människors hjärtan – därför ska vi utöva **andlig fördjupning** som gör oss mer lika Jesus genom Bibelstudier, mentorskap osv.
- Bemöta människor med medkänsla, rättvisa och nåd – därför ska vi visa på en alternativ livsstil som präglas av **kärlek** som får uttryck i medkänsla, barmhärtighet och kamp för rättvisa för dem som inte själva har en röst.
- Inbjudna och kalla människor att vara del av Guds folk – därför ska vi vara en **sann gemenskap** som präglas av kärlek, stöd och ansvar för varandra. Tar sig uttryck i bl a gudstjänst och måltidsgemenskap.

Dave Olson



Sedan måste varje församling själv fundera på vad detta innebär i just deras sammanhang, med just de människorna som man är kallade till som församling...



BACKKA