

JUNI



FISKEBÄCKS
MISSIONSKYRKA

Fiskebäcks missionskyrka tar steg mot att bli en kyrka utan väggar.

Sara Möller satt på Brunnsbotorget en stund häromdagen och tittade på människorna som rörde sig där. Det är otroligt att se vilken mångfald där finns, både etnisk och åldersmässig. Tänk vilken kreativ Gud vi har! Och tänk att var och en av dessa människor är sökta av Gud, även om så många av dem har inte upptäckt det än.



Romarbrevet 10:14-15a säger: "Hur ska de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd?" Som Jesu efterföljare är vi alla utsända att förkunna evangeliet i ord och handling.

Det finns en bok som heter "Om du vill gå på vatten måste du gå ur båten". Självklar titel kan tyckas, men ibland krävs det ett aktivt beslut att lämna sin bekvämlighetszon för att gå dit Gud kallar, precis som Petrus gjorde ett val att lämna båten. I en församling ska det finnas utrymme för att både växa in och växa till i en efterföljelse, för ingen av oss kan väl säga att vi är färdiga, eller hur?

Gud söker konstant gemenskap med oss människor och Han vill även att vi ska ha gemenskap med varandra. Därför är gemenskap centralt för den här nya församlingen, och vi har börjat smaka lite på den redan nu...

Kärngruppen (alla utom en) träffades lördag den 11:e juni för att lära känna varandra lite bättre och för att be tillsammans. Det blev en väldigt härlig dag som avslutade med att alla delade lite kring var de stod inför hela grejen med församlingsplanteringen i Brunnsbo. Vi hade alla ganska olika känslor vad gäller det. En del kände sig säkra, andra hade frågetecken, en del tyckte att de hade det bra just nu och andra har saker de kämpar med. Det som var viktigast var kanske det faktum att vi redan från början har ett klimat som präglas av öppenhet och ärlighet som vi tror är väldigt viktigt för att man ska kunna skapa en genuin gemenskap. Att kunna dela både det som är glädjande och det som är jobbigt. Att inte behöva låtsas. Och att mitt i livet och allt som händer kunna samlas i bön för varandra och för ett uppdrag som gäller oss alla: gå ut och gör folk till lärljungar. För det är ju det församlingsplantering handlar om.

Sara Möller



BACKKA

VARA MISSIONELL

Paulus skrev: "Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar?"



Vår förhoppning

Vår förhoppning är att starta en ny gemenskap i Backa som reflekterar Guds rike i sin härlighet och mångfald där människor kan växa som Jesus efterföljare. Vi längtar efter att göra det tillsammans med andra församlingar i Backa så att vi kan förkunna och demonstrera Guds hela evangelium till Hans skapelse.

Kontaktinformation

Aaron Thompson

0734-29 04 95

aaron.thompson@fiskeback.missionskyrkan.se

<http://blogs.covchurch.org/athompson/>

Sara Möller

0739-97 13 68

solsken_nu@hotmail.com

Kul sätt som Gud arbetar på!

- Vi har nyligen bildat en tredje DNA-grupp och fler är på väg – vi kan redan se en tillväxt!
- Fler och fler personer med koppling till Brunnsbo dyker upp i vår omgivning och fler och fler blir nyfikna på vad som ska hända.

Gud påminner oss hela tiden om att det är Han som står i centrum och inte vi. Det är Han som ger växten – inte vi. Det är väldigt skönt att luta sig mot en stor och kärleksfull Gud.

Böneämnen

- Tacka för den öppenhet som finns i kärngruppen och be att den ska fortsätta.
- Be för att Guds Ande ska tala om ett namn för planteringen som pekar på det Han vill vi ska vara.
- Be att Gud ska visa personer som vi kan lära känna i området.
- Be att Sara ska få en lägenhet i Brunnsbo.

Vad händer nu?

- Nu är det dags att meddela oss hur just DU vill stödja församlingsplanteringen. Hör av dig till Aaron eller Sara så snart du vet. Kanske behöver du ta steget ur båten?
- Aaron samlar ju in pengar till sin egen lön och saknar fortfarande en del. Vill du bidra på något sätt så hör av dig till honom direkt.
- I sommar ska kärngruppen träffas lite sporadiskt och i augusti åker vi bort en helg tillsammans. 4/9 kommer gruppen att sändas av Fiskebäcks missionskyrka och Svenska missionskyrkan på förmiddagsgudstjänsten.
- Nu tar vi lite semester en månad men nyhetsbrevet kommer igen i augusti – glad sommar!