

AUGUSTI



FISKEBÄCKS
MISSIONSKYRKA

Fiskebäcks missionskyrka tar steg mot att bli en kyrka utan väggar.

Vem kallar Gud till att leda en ny församling? En väldigt bred grupp med olika personligheter och bakgrunder. För det första har vi medlemmar från fyra kontinenter i en grupp på åtta personer. Vi är verksamma inom data, sjukvården, socialt arbete, Kyrkan och reseindustrin. Några fokuserar på att lära känna människor, andra på administration och strategier, andra på andlig fördjupning, andra på evangelisation. En del pratar gärna och mycket, andra är mer tystlåtna. Det är en härlig grupp som tar klivet ut att leda den här nya församlingen!

¹ Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. ² Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

--2 Korinthierbrevet 6:1-2

Sara Möller kommenterar: Den här veckan läser vi 2 Kor i min DNA-grupp, och när jag kom till det sjätte kapitlet grep den här versen tag i mig som en uppmuntran. Var och en av oss behöver ta emot Guds nåd på riktigt, så att den blir till nytta. Grunden för det vi gör är vad Gud redan har gjort i Kristus, och vi kan lita på att Han hör oss och leder oss idag, för nu är rätt tid, nu är frälsningens dag.

Aaron Thompson frågar: Varför ska frälsningens dag vara imorgon istället för idag?



Första helgen i augusti åkte kärngruppen iväg på en mini-retreat. Syftet var helt enkelt att lära känna varandra och bli en grupp på riktigt som gemensamt kan lyssna in vad Gud har tänkt sig med församlingsplaneringen i Brunnsbo. Alla engagerade sig i samtal och i övningar och bjöd på sig själva i stor utsträckning. Vi lärde oss om varandras sätt att kommunicera, vilka personlighetsdrag medlemmarna har och vilket fokus man har som ledare i en församling i stort. Vi diskuterade namn-frågan en del men fattade ännu inte något beslut, det är något att be för att det ska bli tydligt snart. Det som gav starkast intryck var nog den generositet som finns i gruppen att dela med sig av sitt liv, att hjälpa till där det behövs (oavsett om det är simlektioner eller matlagning), att be för varandra, att uppmuntra och utmana varandra att tänka utanför de ramar man är van vid, samt att lyssna på varandra på riktigt. Framför allt finns det en vilja att vara lyhörd för vart Gud leder och att gå ut och omsätta det i handling. Det är en grupp som brinner för att Guds rike ska bli synligt här på jorden, och för att människor ska komma till tro och växa i sin tro. Det är världens hopp!

BRUNNSBO

VARA MISSIONELL

“Se, nu är den rätta tiden,
nu är frälsningens dag.”



Vår förhoppning

Vår förhoppning är att starta en ny gemenskap i Brunnsbo som reflekterar Guds rike i sin härlighet och mångfald där människor kan växa som Jesus efterföljare. Vi längtar efter att göra det tillsammans med andra församlingar i Backa så att vi kan förkunna och demonstrera Guds hela evangelium till Hans skapelse.

Kontaktinformation

Aaron Thompson

0734-29 04 95

aaron.thompson@fiskeback.missionskyrkan.se

<http://blogs.covchurch.org/athompson/>

Sara Möller

0739-97 13 68

solsken_nu@hotmail.com

Kul sätt som Gud arbetar på!

- Vi har fått flera tilltal på olika sätt den senaste tiden, både genom bibeltexter, ord och bilder. Det är härligt att se Guds härlighet bryta igenom i vardagen.
- Vi har märkt att bara det faktum att vi berättar för människor utanför Kyrkan att vi ska starta en ny församling skapar möjligheter att samtala om Jesus eftersom många har frågor om både Jesus och Kyrkan som kan bli utgångspunkter för samtal.

Vad händer nu?

Böneämnen

- Tacka Gud för att kärngruppen fick ha en härlig helg tillsammans och be om Guds beskydd över kärngruppen med familjer när vi går i tro, både fysiskt och andligt sett.
- Det har ju återigen varit oroligt i Brunnsbo med skottlossning bl.a. Be för lugn men också för att Gud ska visa hur vi kan visa på Hans hopp i den hopplöshet som finns hos många.

- Under hösten kommer vi att träffas varannan söndag med start 14/8. Varannan gång åter vi middag tillsammans och har en enklare andakt, varannan gång firar vi nattvardsgudstjänst.
- 3/9 finns vi med på Fiskebäcks missionskyrkas församlingsdag, och dagen efter är det en sändningsgudstjänst där Gustaf Björkman och Peter Svanberg medverkar. Det är så gott att ha Fiskebäck och andra församlingar i ryggen både för stöd och för att se till att vi håller igång.
- Nya DNA-grupper kommer att bildas eftersom det är flera som är intresserade av att finnas med i en grupp präglad av Djupgående, Näring och Ansvar.