

HELA BIBELN okt 2011 till okt 2012

BREV TILL LÄSARNA 1

LÄSTIPS

Välkommen käre läsare. Våra läsplatser blir säkert många och det är helt i sin ordning. Var du än läser, gör det med pennan i hand. Ha gärna vid din sida en tom skrivbok. Anteckna det du särskilt vill minnas av frågor och upptäckter. En del av detta kan vi dela vid våra träffar, annat får du som Maria, ”Gömma och begrunda i hjärtat.” Kom ihåg att det finns ett ärende bakom orden och ett ansikte. Gud som älskar dig och söker kontakt. Missar du en dag, eller flera. Känn inte att du måste läsa ifatt. Hoppa in när du är redo igen och det du inte fick med kan vara kvar till en annan dag, ett annat år.

KORT OM MÅNADENS BÖCKER

Andra krönikeboken

Krönikeböckerna ger oss den gammaltestamentliga historien. Första boken täcker tiden från Adam till David. Andra boken, från Salomo till återkomsten från fångenskapen i Babylon. Byggandet av Jerusalems tempel genom Salomo och gudstjänsten som tecken på Guds närvaro bland sitt folk, står här i centrum. Andra krönikeboken börjar med Salomos bön om vishet. Han blir i denna boks skildring inte bara kung, men en förebild i fromhet, vilket bland annat märks i hans långa bön i kapitel 6. Från kapitel 10 handlar det om det delade riket och Sydriket Juda står i centrum. Boken slutar i en optimistisk ton, fångenskapen är över.

Esra

Boken handlar om återuppbyggandet av landet efter den babyloniska fångenskapen. I omgångar kommer de förvisade tillbaka, under flera årtionden. Inte bara templet behöver återuppbyggas utan hela landet. Ett nytt tempel kräver ett förnyat folk. Esra, den skriftlärd angriper bland annat blandäktenskap, mellan judiska män och kvinnor av annan härkomst. Det rena äktenskapet blir symbol för det rena gudsfolket. Boken har tillkommit på 400-talet före Kristus.

Nehemja

Även denna bok skildrar återuppbyggandet efter fångenskapen. Jerusalems murar blir en symbol för det som står fast genom orostider och som ger skydd. Om Esra i huvudsak står för det religiösa reformarbetet, tar Nehemja ansvar för det politiska och sociala uppbyggandet. Förbundet mellan det judiska folket och Gud förnyas. Yttre och inre förnyelse hör ihop

Johannes

Den yngst av Jesu lärjungar, skrev sitt evangelium sist av evangelisterna. Det han såg och hörde har mognat. Om de andra berättar vad Jesus gör, är Johannes fokus: Vem Jesus är. Här finns inga liknelser, men intima samtal mellan Jesus och enskilda människor, som Johannes måste ha avlyssnat. Läs gärna denna stjärna bland Bibelns böcker med två frågor: Vem är Jesus? Vad vill han mig?

Psaltaren

Bibelns bön och psalmbok är ett uttryck för sann tillbedjan. Ingen censur. Allt kan sägas till Gud. Vid nästa träff i kyrkan står Psaltaren i centrum. Till dess: Tänk gärna på att det är en bönbok. Så långt det går, gör Psaltarens böner till dina böner.

God läsning!