

SEPTEMBER



FISKEBÄCKS
MISSIONSKYRKA

Fiskebäcks missionskyrka tar steg mot att bli en kyrka utan väggar.

I flera veckor nu så har församlingsplanteringen varit igång, och det kan kännas lite omständigt att alltid säga *församlingsplanteringen i Brunnsbo* när man pratar om den nya församlingen. Så den 8/9 beslutade ledarteamet att församlingsplanteringen ska heta **Brunnen – kyrka genom gemenskap**. I vardagstal blir det kort och gott Brunnen. Namnet kommer från Johannes 4 där Jesus möter den samariska kvinnan vid just en brunn. Dessutom ligger ju planteringen i Brunns-bo, även om namnet inte från början var kopplat till en brunn...



”Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också?”

Matteus 5:46-47

Förra veckan fick jag, Aaron, en utmaning från min DNA-grupp. Utmaningen var att jag skulle umgås med folk utanför kyrkan. Alltför ofta blir vi som är med i kyrkan så upptagna med att ”göra kyrka” att vi inte har tid för våra icke-kristna vänner. Jag hoppas att det inte är så för dig. Men som en pastor är det väldigt enkelt att BARA umgås med kristna. Men hur i all världen ska andra kunna lära känna Kristus om de aldrig får en chans att umgås med folk som följer Honom?

När jag tog min utmaning på allvar fick jag lära mig vad Jesus menade i Matt 5:46-47... Det var en större välsignelse för mig att tjäna de leende ansiktena hos dem jag knappt kände jämfört med att tjäna mina vänner. Jag älskar mina vänner, men mina gäster som inte tror uppskattade det så mycket mer. Jag var mycket välsignad av att umgås med människor utanför kyrkan, jag bara önskar att vi gjorde det mer. Det var väl värt det!

Att leva ut vår sändning är vad vi försöker lära oss och göra just nu i Brunnen. Om vi läser igenom Guds story i Bibeln läser vi om och om igen om hur Gud kallar människor och sedan sänder ut dem.

Vi har nämnt det här förut, men vi inser hur viktigt det är att vi förstår och lever ut både vår kallelse och vår sändning. Gud kallade Abraham och sedan sändes han ut för att vara till välsignelse. Gud kallade Samuel och han lyssnade, men Samuel sändes också. Paulus kallades och sändes. Jesus kallades och sändes. Därför borde vi också leva i vår kallelse till tro, men sedan behöver vi också fråga oss själva: ”Vem är jag sänd till?” Gud kallar oss inte bara för att inte använda oss. Han har en plan, och det är att vi ska leva ut vår sändning – att dela evangeliet med dem som Gud har kallat oss till.

4/9 sände Fiskebäcks missionskyrka kärngruppen. De gjorde precis vad apostlarna gjorde för länge sedan, de la händerna på gruppen och bad för dem och sände dem. Istället för att säga ”NEJ! Gå inte utan stanna här och hjälp oss” så sa de ”Vi vet att Gud kallar er och sänder er, så vi ger er vår välsignelse också så att ni kan vara trogna Gud”. Det senare är mycket mer bibliskt än det första.

Så, kallade och sända. Kallar din församling bara människor eller sänder den människor också? Är du bara kallad, eller är du också sänd till din nästa, din kollega, dina släktingar...?

BRUNNSBO

VARA MISSIONELL

"Hur ska andra kunna lära känna Kristus om de aldrig får en chans att umgås med folk som följer Honom?"



Vår förhoppning

Vår förhoppning är att starta en ny gemenskap i Brunnsbo som reflekterar Guds rike i sin härlighet och mångfald där människor kan växa som Jesus efterföljare. Vi längtar efter att göra det tillsammans med andra församlingar nära Brunnsbo så att vi kan förkunna och demonstrera Guds hela evangelium till Hans skapelse.

Kontaktinformation

Aaron Thompson

0734-29 04 95

aaron.thompson@fiskeback.missionskyrkan.se

<http://blogs.covchurch.org/athompson/>

Sara Möller

0739-97 13 68

solsken_nu@hotmail.com

Kul sätt som Gud arbetar på!

- I vår kärngrupp har vi också utmanat varandra att lyssna till Guds Ande. En dag när Sara var i Brunnsbo kände hon att hon skulle sätta sig på en specifik bänk. När hon satt där träffade hon sin gamla musiklärare från -91 som sa "om du behöver en kontakt in i Brunnsboskolan så hör av dig".
- 5 DNA-grupper har formats och vi har kontakt med ungefär 25 personer.
- Vi har haft ett gott samtal med Anders Stenbäck som är präst i Svenska kyrkan i Brunnsbo. Vi hoppas kunna arbeta tillsammans i Brunnsbo.

Vad händer nu?

Böneämnen

- Be att Gud ska visa oss vilka vi ska kontakta och hur vi ska vara en del av vardagen i Brunnsbo.
- Be för andligt skydd över de aktiva. Satan vill gärna komma in och förstöra på olika sätt...
- Fortsätt be för att Aaron ska få in de sista pengarna till sin lön.

- Brunnsbodagen 24/9 med uppträdande och annat – kom gärna till torget!
- Vi tror att media hetsar lite och överdriver oroligheterna i Backa och Brunnsbo, media älskar dåliga nyheter... men böner för fred uppskattas ändå.
- Vi fortsätter att bygga DNA-grupper. Vi har också goda samtal kring luncher och fikor, det är ett bra sätt för gruppen att lära känna varandra bättre.