

JANUARI



FISKEBÄCKS
MISSIONSKYRKA

Fiskebäcks missionskyrka tar steg mot att bli en kyrka utan väggar.

Vi börjar nu vår andra termin med Brunnen och känner oss lite nervösa men förväntansfulla. Under vår första termin fokuserade vi på att bygga en grund, att lära känna varandra, komma in i en rytm med den nya församlingen och ta konkreta steg att lära känna andra församlingar i området. Det känns som att det varit en bra start och vi kommer att fortsätta bygga en stark grund eftersom det är det som församlingen ska vila på, men samtidigt kliar det i benen och många av oss längtar efter att få komma ut och träffa folk, börja dela evangeliet på ett kreativt sätt. Så den här våren hoppas vi starta ett språkcafé som kan vara ett konkret sätt att möta och välsigna människor i Brunnbo. Äntligen får vi börja göra det vi känner oss kallade till.



Jesus, Sackaios & oss

”Då stannade Sackaios och sa till Jesus: Herre, jag ska ge hälften av det jag äger till de fattiga, och om jag tagit ut för mycket tull av någon, så ska jag betala tillbaka fyra gånger så mycket! Jesus sa till honom: Detta är en stor dag för dig och din familj, för Gud har i dag tagit emot er som sina barn. Du var ett av Abrahams förlorade barn. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa sådana människor.”

Luk 19:8-10

Tänk på Sackaios. Jag tycker det är så stort att han bara ville se Jesus och ändå erbjöd sig Jesus att tillbringa tid i hans hem. Det verkar som att även när människor inte bad Jesus om hjälp så var Han ändå beredd att se deras behov och mätta dem.

Kanske vi idag är på en plats där vi känner att vi är i behov av något. Eller kanske känner vi att vi inte har något att ge. Men våra behov är Guds sak och Han kommer att sörja för oss. Men vi vill inte missa glädjen det ger att hjälpa andra. Det kan vara våra nära och kära som behöver mer av vår tid eller en total främling som behöver vår hjälp. Vad det än är vi kan ge för att välsigna en annan människas liv är värt att lägga energi på och ta en risk för.

Största delen av våra liv lever vi utanför kyrkans väggar och de flesta vi möter lever inte i en relation med Jesus. Det

gör att vi får vara Hans vittnen hela tiden! För att kunna leva ut evangeliet tydligare i vår vardag kommer våra söndagssamlingar under våren att byggas kring det hjälpmedel som vi använder i DNA-grupperna också, nämligen BELLS:

Bless – välsigna – människor i din närhet. Ibland kan vi behöva vara väldigt medvetna i hur vi agerar mot andra, och att ha i åtanke att vi är kallade att välsigna andra kan vara till hjälp.

Eat – ät – med andra människor utanför ditt eget hushåll. Att umgås med andra över en måltid gör att relationer växer sig starkare. Bra att tänka på att dela måltider både med folk som är med i Kyrkan och människor som står utanför.

Learn Jesus – lär dig Jesus. Studera Guds Ord med fokus på evangelierna för att se hur Jesus levde sitt liv. Ta detta till föredöme och försök att följa Jesus både i det stora och i det lilla.

Listen – lyssna – på den Helige Ande. Anden kan tala genom Bibeln, andra människor, som en röst i ditt inre. Försök att lyssna aktivt och följa det som Han säger till dig.

Sent – utsänd. Be och fundera över vem Gud sänder dig till både kortsiktigt och långsiktigt. Gå sedan dit du är utsänd och gör det Anden uppmanar dig till.

Det här är inte meningen att vara något lagiskt, utan en hjälp att vara mer konkret i vad det innebär att följa Jesus. På vilket sätt lever du och din församling ut evangeliet i ert sammanhang?

BRUNNEN

VARA MISSIONELL



Men vi vill inte missa glädjen det ger att hjälpa andra!

Vår förhoppning

Vår förhoppning är att starta en ny gemenskap i Brunnsbo som reflekterar Guds rike i sin härlighet och mångfald där människor kan växa som Jesus efterföljare. Vi längtar efter att göra det tillsammans med andra församlingar nära Brunnsbo så att vi kan förkunna och demonstrera Guds hela evangelium till Hans skapelse.

Kontaktinformation

Aaron Thompson

0734-29 04 95

aaron.thompson@fiskeback.missionskyrkan.se

<http://blogs.covchurch.org/athompson/>

Sara Möller

0739-97 13 68

solsken_nu@hotmail.com

Kul sätt som Gud arbetar på!

- Vi har haft bra kontakt med personer från området (Brunnsbo/Backa). De här samtalen är bönesvar!
- Aarons ekonomiska stöd för Covenant World Mission har kommit in! Vi prisar Gud och tackar er som har hjälpt till!

Vad händer nu?

Böneämnen

- Att Gud ska öppna dörrar in till människors vardag i Brunnsbo.
- Konkret ledning med det nya språkcaféet.
- Vi får tacka Gud att Aarons stöd har kommit in och han är nu en projektmissionär istället för en kortidsmissionär (det blir lite mer långsiktigt).

- Vi är mitt i en förstudie för språkcaféet. Hur funkar andra språkcaféer? Vi ska lära oss hur man gör och ta ett aktivt steg ut i samhället.
- Hemsidan är klar. Besöka gärna www.brunnen.cc och berätta vad ni tycker.
- Den 17/1 kommer vi att träffa AnnaMagnolia Lönn som är Socialsekreterare på Stöd- och arbetsmarknadsenheten, Norra Hisingen.
- Vi ska också träffa Anders Stenbäck, präst i Brunnsbokyran, igen och prata om kyrkans relation med skolan och om språkcaféet.