

FEBRUARI



FISKEBÄCKS
MISSIONSKYRKA

Fiskebäcks missionskyrka tar steg mot att bli en kyrka utan väggar.

Varje vecka skriver någon i Brunnen en andakt utifrån vad vi pratar om på söndagarna. Andakten är tänkt att användas av individen eller av DNA-gruppen för att ta ett steg till i lärljungaskapet och fördjupa sig lite i det vi pratar om så att det inte bara blir något man hör utan också något som man kan tillämpa i sitt eget liv. Andakterna läggs ut på hemsidan varje vecka så kolla på www.brunnen.cc om ni vill vara med i det här också.



Luk 5:27-32

"Sedan gick Jesus därifrån och fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!" 28 Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. 29 Levi gav en fest för Jesus i sitt hus, och där var en mängd tullindrivare och andra, som låg till bords med dem. 30 Men fariseerna och särskilt de skriftlärdade bland dem blev förargade och sade till hans lärjungar: "Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare?" 31 Jesus svarade: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. 32 Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare."

Titta på Levi. Jesus såg till hans hjärta och visste att han var en som var sjuk och som behövde återupprättas, och därför kallade Han Levi att följa honom. Och Levi släppte allt och gick. Och inte nog med det, sen ställde han till med fest och bjöd in alla han kände för att de också skulle få möta Jesus. Levi hade säkert haft många fester i sin dag, men den här var annorlunda. Hans eget liv hade förändrats genom hans möte med Jesus och han ville att andra skulle få samma möjlighet. Levi bjöd med dem som han redan kände, han gick inte ut för att hitta folk som passade in i en redan färdig modell utan insåg att Jesus fanns till för hans vänner.

De senaste veckorna har andakterna handlat om att äta tillsammans med andra människor utifrån fyra berättelser i Lukasevangeliet där Jesus äter med människor. Varför är det så viktigt vilka vi äter med? Om man tänker på hur det var på Jesu tid så åt man inte med vem som helst. Att äta tillsammans med nån visade att man respekterade dem. Det fanns en tydlig hierarki i hur man satt och vem man pratade med under en måltid, men att överhuvudtaget bli inbjuden visade att det ändå fanns en relation.

Berättelserna vi har läst visar att Jesus åt med rika och fattiga, med dem som såg sig själva som rättfärdiga och dem som insåg sin syndighet, de som var respekterade i samhället och de som var utanför, med män och kvinnor. Gemensamt för alla måltider är att människor blir förvandlade i mötet med Jesus. När vi möter människor och äter med dem och bjuder in Jesus att vara med under måltiden kan vi få se och uppleva det idag också. Även idag betyder det att vi äter tillsammans med någon att vi inbjuder dem att vara en del av våra liv. Det betyder att vi vill ha nån form av relation med dem, att de betyder något för oss.

Vem äter du tillsammans med? Är det bara dem i ditt eget hushåll? Dina vänner? Favoritkollegor? Eller bjuder du även in dem som du kanske inte har så mycket gemensamt med? Dem som du har svårt för? Dem som kommer från en annan bakgrund än du i fråga om etnicitet/socio-ekonomisk status/ålder...? Kanske du behöver utmanas att bjuda med nån annan än de vanliga personerna att äta med dig den här veckan, som en försmak av den himmelska banketten där hela Guds folk ska äta tillsammans med Jesus...

BRUNNEN

VARA MISSIONELL

Jesus sa: "Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare."



Vår förhoppning

Vår förhoppning är att starta en ny gemenskap i Brunnsbo som reflekterar Guds rike i sin härlighet och mångfald där människor kan växa som Jesus efterföljare. Vi längtar efter att göra det tillsammans med andra församlingar nära Brunnsbo så att vi kan förkunna och demonstrera Guds hela evangelium till Hans skapelse.

Kontaktinformation

Aaron Thompson

0734-29 04 95

aaron.thompson@fiskeback.missionskyrkan.se

<http://blogs.covchurch.org/athompson/>

Sara Möller

0739-97 13 68

solsken_nu@hotmail.com

Kul sätt som Gud arbetar på!

- Vi har fått en väldigt bra relation med dem som driver cafét på Brunnsbotorget där vi ska ha språkcafét.
- Under ett dygn på Öckerö med ledargruppen fick vi flera tilltal både till oss som individer och som ledning för Brunnen. Väldigt tacksamma.

Vad händer nu?

- Förhoppningsvis kommer det nya språkcafét att dra igång i början av mars. Att inte kunna svenska hindrar människor att komma in i samhället så att stötta människor i att bli fria från det hindret är att predika evangeliet i handling.
- Vi har nu vuxit så mycket att vi ska dela upp oss i två cell-grupper för att göra plats för fler. På bara sex månader har vi vuxit från 10-12 personer till 22-25 – all ära till Gud!

Böneämnen

- Sara har äntligen fått en lägenhet i Brunnsbo och flyttar in i början av mars – tack Gud!
- Be för relationen till kommunen. Politikerna vill inte att myndigheterna ska samarbeta med kyrkor så vi behöver Guds kraft för att bryta igenom det motstånd som finns hos en del.