

APRIL



FISKEBÄCKS
MISSIONSKYRKA

Fiskebäcks missionskyrka tar steg mot att bli en kyrka utan väggar.

Under vårterminen har Brunnen använt akronymen BELLS (Bless, Eat, Listen to the Holy Spirit, Learn Jesus & Send) för att hjälpa oss att sätta ord och handlingar på vår tro. BELLS fokuserar både utåt (välsignelse av andra, äta med andra) och inåt (lyssna på den helige Ande och lära oss vad Jesus gjorde). Samtidigt är BELLS missionell eftersom det påminner oss alla att leva ut hur vi är sända (Vem har Gud sänt dig till?). De här delarna har vi redan talat om: välsigna, äta och lyssna på den Helige Ande, så vi ska nu koncentrera oss på att lära oss mer om Jesus så att vi kan göra det han gjorde.



Johannes 10:11-16

"¹¹Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. ¹²Den som är anställd springer sin väg när han ser vargen komma, och han överger fåren för de är inte hans och han är inte deras herde. Och vargen anfaller dem och skingrar flocken. ¹³Den anställda har ingen omsorg om fåren. ¹⁴Jag är den gode herden, och jag känner mina egna får, och de känner mig ¹⁵på samma sätt som min Far känner mig och jag känner min Far. Jag ger mitt liv för fåren. ¹⁶Jag har andra får också, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag föra hit, och de ska lyssna till min röst. Så ska det bli en fårhjord med en herde."

Vi ska lära oss vad Jesus gjorde och följa hans exempel gjorde Jesus anspråk på att vara den gode herden en herde som skulle ge sitt liv för fåren, men är vi redo att göra samma sak: är vi redo att offra våra liv för evangeliets skull?

Tänk på det: På vilket sätt kan du offra ditt liv för "fårens skull" (för evangeliet) idag?

Om vi ska "lära av Jesus" kanske ett av de bästa sätten att göra det är genom att titta på vad han undervisade. I passagen om "den gode herden" (Joh 10:1-16) får vi veta flera saker om Jesus: **1-Han är den som räddar. Han påstår sig vara Messias! 2-Jesus är den gode herden vilket innebär att han går att lita på i alla lägen. 3-Han samlar fåren i kontrast till fariséerna som i kapitel nio vilseleder fåren istället.**

Jesus är inte som andra herdar. Även om andra herdar kan vara bra på sitt jobb, gör Jesus något helt annat. Jesus är en annan typ av herde, han är den gode herden som inte bara samlar sina egna får, utan en som också samlar fåren som inte är i hans flock (v 16). Vilka andra herdar gör detta? Eller en ännu bättre fråga: vilken annan herde kan göra detta? Fåren känner bara sin egen herdes röst, så Jesu förmåga att kalla de andra fåren, och få dem att följa innebär att det är något speciellt med Jesus. I denna liknelse står det klart att Jesus kallar alla att följa honom. Men kommer vi att lyssna och kommer vi att följa? Om vi ska följa Jesu exempel på allvar så måste vi förstå att det finns en kallelse för herden att offra sitt liv till förmån för fåren. I vår värld idag är vi inte vana att höra ordet "offra." Det är främmande för oss eftersom världen lär oss en mycket egoistisk modell: "Hur kan du få mer ..." Jesus ger oss en annan modell att följa och det är offrande. Så, om Jesus är den gode herden, på vilket sätt är vi beredda att offra till förmån för evangeliet / fåren? Hur ska vi hjälpa andra att vara en del av Jesu fårålla?

Jag (Aaron) är imponerad när jag hör vad vissa människor i Brunnen är villiga att offra till förmån för de goda nyheterna. I Brunnen, precis som i vilken kyrka som helst har vi människor vars liv är fyllda med många aktiviteter: allt från familj till idrott, från kyrkan till arbete, från livets glädjeämnen till livets svårigheter... men en sak som jag har observerat är att ett antal personer i Brunnen har insett att något måste offras om de ska komma att bli en del av den nya kyrkan. Varje person har 24 timmar på en dag, men vad vi gör med den tiden kan vara olika. En person i Brunnen sa att de minskade sin arbetstid så att de kunde ge fler timmar till familj / vänner och kyrkan. Denna person tjänar inte en förmögenhet, men är beredd att offra av den har så att Brunnen kan växa som en ny kyrka. Detta är bara ett exempel på vad en person i Brunnen gör för att bokstavligen följa Jesu exempel att vara en uppoffrande herde. Känner du dig stressad, men vill hjälpa din församling? Vad är du beredd att offra?

BRUNNEN

VARA MISSIONELL



Jesus sa: "Jag ger mitt liv för fåren. Jag har andra får också, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag föra hit..."

Vår förhoppning

Vår förhoppning är att starta en ny gemenskap i Brunnsbo som reflekterar Guds rike i sin härlighet och mångfald där människor kan växa som Jesus efterföljare. Vi längtar efter att göra det tillsammans med andra församlingar nära Brunnsbo så att vi kan förkunna och demonstrera Guds hela evangelium till Hans skapelse.

Kontaktinformation

Aaron Thompson

0734-29 04 95

aaron@brunnen.cc

<http://blogs.covchurch.org/athompson/>

Sara Möller

0739-97 13 68

sara@brunnen.cc

Kul sätt som Gud arbetar på!

- Den 14 april hade vi en bön- och fastedag. Vi är tacksamma för de människor som tog sig tid att be för Brunnen. En liten bönegrupp har börjat träffas hos Sara vissa onsdagar kl 07:00. Andra är välkomna att delta.
- Vi har växt ur lägenheten i Brunnsbo och nu ska vi börja hyra Backa Folkets Hus från den 6/5!
- Brunnen samarbetar med andra små församlingar i området för att göra en gemensam konferens i oktober 2012.

Vad händer nu?

Böneämnen

- Prisa Gud för en god bön- och fastedag. Be att denna bön- och fastedagen ska komma att bära frukt.
- Be för dem som deltar Brunnsbo första församlingsläger. Be att vi ska komma att bilda en djupare känsla av gemenskap med varandra, och att var och en av oss ska växa djupare i vår tro.

- Brunnen ska ha sitt första församlingsläger tillsammans den 4-6/5. Vi kommer att vara på Styrso.
- Vi har planerat att fortsätta att träffas som vanligt hela sommaren. Så ni är välkomna att komma och hänga med om ni är i närheten, kolla gärna på hemsidan för mer info: www.brunnen.cc