

SOMMAR 2012



FISKEBÄCKS
MISSIONSKYRKA

Fiskebäcks missionskyrka tar steg mot att bli en kyrka utan väggar.

Nu är vi framme vid den sista delen av BELLS (Bless, Eat, Listen to the Spirit, Learn Jesus, Sent). När vi pratar med dem som är med i DNA-grupperna som arbetar mest med BELLS så är det Sent-delen som många tycker är svårast. De andra delarna är mer konkreta på nåt sätt, vi kan välsigna andra och äta med andra och läsa Bibeln och så vidare. Vi har nog kommit en bit ifrån det tänket och blivit vana vid att det bara är vissa som är sända, som missionärer och pastorer till exempel. Men är jag sänd? Är du sänd? Till vem då?



Lukasevangeliet 24:46-49

"⁴⁶Och han (Jesus) sade till dem (lärljungarna): "Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, ⁴⁷och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. ⁴⁸Ni skall vittna om allt detta. ⁴⁹Och jag skall sända er vad min fader har lovat."

Jesus sammanfattar evangeliet och säger att det ska förkunnas för alla folk. Sen kommer en direkt uppmaning: "Ni ska vittna om allt detta". Tänk om ingen hade följt Jesu uppmaning, då hade kanske inte vi känt Jesus idag. Tänk om inte vi följer Jesu uppmaning, kanske är det nån som inte lär känna Jesus imorgon då...

Ordet *missionell* är ju ganska nytt i svenskt språkbruk, men tanken är inte speciellt ny. Det latinska ordet *missio* betyder just *sändning* och det engelska ordet *mission* betyder uppdrag. Det finns en uppdragsgivare, någon som agerar och någon som tar emot. Gud har alltid varit den som sänder, Hans folk har varit de som agerar och människor har fått ta emot för att sedan själva sändas ut.

En missionell församling är en församling som finner både sin identitet och sitt uppdrag i Guds sändning. Precis som Abraham har vi fått ta emot för att ge vidare. Mission blir inte bara en av många aktiviteter utan ett tänk som genomsyrar allt man gör som församling och som individer. Självklart är tillbedjan och den inre omsorgen viktig, men även där finns en tanke om att stå till Guds förfogande för Hans uppdrag oavsett om det handlar om att ge sig ut på gatorna eller ta tid för samtal med en bror eller syster i församlingen.

Vi har så lätt att tänka att mission handlar om att åka till Kongo eller Ecuador. Men ett land där omkring 3% av befolkningen är aktiva i en församling måste väl ändå räknas som ett missionsland? Ja, det är Sverige jag pratar om. Vi heter "Brunnen – Kyrka genom gemenskap" inte bara för att vi tycker att det är snyggt utan för att vi tror att gemenskapen med Gud och gemenskapen med andra människor är grundläggande i lärljungaskapet. Som kristen behöver man en gemenskap för att växa till i tro och efterföljelse. Och de som inte tror behöver hitta en gemenskap med Gud och kan göra det i en mänsklig gemenskap. Men bara om den gemenskapen är öppen och söker sig utåt till dem som står utanför just nu.

Kanske har vi lite för lätt att luta oss tillbaka och tänka att andra får ta hand om missionen, jag gör ju andra saker. Men det är där det blir lite kortslutning. Ett missionellt tänk handlar istället om att allt jag gör blir kopplat till mitt uppdrag som Jesu efterföljare. Jesus slutade inte vara den Han var när Han gick på marknaden i Jerusalem eller åt middag med vänner. På samma sätt slutar inte vi varar Hans lärljungar och vittnen när vi är i vår vardag. Eller?

Du och jag och vi är sända av Jesus själv att vara Hans vittnen. Till vem och på vilket sätt måste vi själva ta reda på i bön och urskiljning på egen hand och tillsammans med andra kristna. Vågar vi?

BRUNNEN

VARA MISSIONELL

Jesus sa: "Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat."



Vår förhoppning

Vår förhoppning är att starta en ny gemenskap i Brunnsbo som reflekterar Guds rike i sin härlighet och mångfald där människor kan växa som Jesus efterföljare. Vi längtar efter att göra det tillsammans med andra församlingar nära Brunnsbo så att vi kan förkunna och demonstrera Guds hela evangelium till Hans skapelse.

Kontaktinformation

Aaron Thompson

0734-29 04 95

aaron@brunnen.cc

<http://blogs.covchurch.org/athompson/>

Sara Möller

0739-97 13 68

sara@brunnen.cc

Kul sätt som Gud arbetar på!

- Vi fick en härlig helg på Styrso tillsammans där vi lärde känna varandra bättre i samtal och bön för varandra
- Språkcaféet har börjat ta fart och fortsätter hela sommaren på måndagkvällar
- Vi fick en fin första gudstjänst i Folkets Hus där vi blev påmind om att sätta Jesus först och allt annat sen



Vad händer nu?

Böneämnen

- Tacka Gud för det Han har gjort i och genom Brunnen sedan augusti
- Be att Gud ska göra det ännu tydligare vilka människor och grupper Han vill sända oss till under hösten och att Han ska förbereda dem och oss under sommaren
- Be om Andens beskydd och förnyad kraft för var och en som finns med i Brunnens arbete på olika sätt

- Under sommaren fortsätter vi med våra samlingar varannan söndag men är inte i Folkets hus utan hemma hos varandra
- Vi hoppas ha en gårdsfest 28/7. Vill du vara med och hjälpa till så hör gärna av dig – ju fler vi är desto bättre är det
- 26/8 har vi kick-off gudstjänst för terminen i Folkets Hus, välkommen att vara med då!